

## Activiteiten in de gemeente

### Gemeentekring op dinsdag 7 en 21 januari

Gecombineerde kring en bidstond, inloop 19:45, einde 21:45, wisselende locaties. Leidraad is het boek "[Sterk en moedig als Jozua](#)". Op de 7<sup>e</sup> bij Timon en Hester, de 21<sup>e</sup> Gert en Gerdy Hartman. Je bent van HARTE uitgenodigd om deel te nemen!

## Levensboek



Stel dat je je leven op zou schrijven in een 'levensboek', met daarin een verhaal van elke dag. Iedere dag begin je dan met een lege bladzijde.

Nu ga je een nieuw hoofdstuk beginnen: van 2019 naar 2020. Een onbeschreven bladzijde in een onbeschreven jaar. Wordt het een mooi boek? Ben je er blij mee en dankbaar voor? Wat had had je graag anders willen opschrijven? Wat kan je nog verbeteren of herstellen?

Je kunt je levensboek opschrijven vanuit een historisch perspectief: wat is er gebeurd, wat is je overkomen. Slachtoffer zijn. De bladzijde wordt dan voor je gevuld en het voelt dat je 'wordt geleefd' in plaats van dat je zelf leeft.

Je kunt ook een aantal dagen vooruit schrijven in je boek met dingen die je wilt gaan doen of wilt beleven. En er vervolgens voor te zorgen en oppassen dat je wensen niet overschreven worden. Verantwoordelijkheid nemen over je leven.

Onbewust heb je vanochtend opnieuw een cadeau van God gekregen: een nieuwe dag, die je in dankbaarheid mag aannemen. Opnieuw een kans om er iets moois van te maken, wat te beleven en er voor een ander te zijn.



Een gezegend 2020, geniet ervan tot eer van jou Schepper!

## Uit de gemeente

Peter Schipper wacht al enige tijd op een oproep voor zijn hartoperatie, nadat het dotteren niet door kon gaan. Sterkte voor jou en Jeanette, we bidden dat je spoedig geholpen gaat worden en God je volledig zal herstellen.

Geert en Antje hebben een nieuwe cliënt op hun zorgboerderij: Wesley. We zijn dankbaar dat jullie dit belangrijke werk op je nemen en wensen jullie Gods zegen bij het begeleiden van Wesley.

*Als je echt van iemand houdt, iemand alles toevertrouwt. Een die echt weet wie je bent, ook al je zwakke plekken kent. Die je bijstaat en vergeeft. Een die naast en in je leeft. Dan voel je pas wat leven is. En dat liefde 'geven' is. T. Hermans.*

## Verjaardagen

Er zijn in januari geen jarigen.

## Met uitgestrekte armen

Met uitgestrekte armen,  
wacht Ik elke dag op jou.  
Dat zal Ik altijd blijven doen,  
omdat Ik eeuwig van je hou.

Wat je ook hebt gedaan,  
wat je ook hebt uitgevreten,  
Ik ben je hemelse Vader,  
die jou wil laten weten:  
Ik mis je, Ik mis je  
Ik mis je zo, Mijn kind.

Wat men ook van je zegt,  
wat men ook van je vindt,  
Ik mis je, ik mis je zo,  
Mijn lieve kind...

Herman Boon.



## Neem eens even de tijd...

Stille tijd. Je hoort regelmatig dat het belangrijk is, dat je het moet 'doen'. Maar wat is dat dan eigenlijk precies, stille tijd?

Heel simpel is het gewoon: tijd met God doorbrengen. Inkoppertje hè? ;-) En toch is dat vaak wat we niet doen. Mijn ervaring is dat je vooral tijd doorbrengt met je eigen gedachten en gevoelens. Natuurlijk kan en hoeft je die niet uit te schakelen, maar om God daarin uit te nodigen kan best lastig zijn. De essentie van stille tijd is namelijk niet dat jij bezig bent met God, maar dat jij en God samen bezig zijn. God in jou, in jouw gedachten en gevoelens. Zomaar midden in een drukke schoolweek, na je sporttraining of nog snel een moment voordat je op je fiets springt.

Best bijzonder, als ik erover nadenk. God is beschikbaar op elk moment van de dag. En als ik eerlijk ben, zoef ik zo vaak de dagen door en maak ik maar zo weinig tijd vrij om met God door te brengen. Terwijl dat is waar God naar verlangt. Vergelijk het met je beste vriendin. Je spreekt of appt haar vast wel (bijna) elke dag. En als je een tijdje niet van je laat horen, dan stuurt ze je een appje om te vragen waarom je niet appt, of er misschien iets aan de hand is. Nog liever dan je vriendin dat wil, wil God met jou in contact staan. Hij wil graag van je horen, is benieuwd naar wat je met Hem wilt delen! Die stille tijd waarin je God ontmoet, is van levensbelang voor jouw relatie met je hemelse Vader. Zonder tijd met Hem zal je relatie afzwakken.

Dat was even een uitstapje, maar terug naar de essentie van stille tijd. God in jou. Ik kom er steeds meer achter dat je op dat punt komt als je luistert. Als je stil bent. Stille tijd met God is niet alleen dat jij tegen God praat, maar dat je Hem ook ruimte biedt om tot jÓu te spreken. Dat kan door in de Bijbel te lezen en er echt op te kauwen. Maar misschien is het ook goed om soms gewoon eens een paar minuten stil te zijn. Te bidden: 'Heer, wilt U tot mij spreken? Ik wil naar U luisteren.' En te luisteren of God misschien zachtjes in je hart fluistert. Dat vraagt tijd, geduld en oefening. Een oefening in rust, want ga het maar eens proberen: stil zijn is niet makkelijk! Toch wil ik je uitnodigen dat eens te proberen. Wie weet verrast God je!

Alles bij elkaar: stille tijd is tijd die je doorbrengt met God, op welke manier dan ook. Het is niet alleen bezig zijn met jezelf of alleen van jou uit richting God, maar zeker ook God in jou. Stille tijd is superbelangrijk voor je relatie met God, en je mag oefenen in het luisteren naar wat God tegen jou wil zeggen! Ik bid dat Hij gaat fluisteren in je hart en je erdoor opgebouwd mag worden.

Bron: huisvanbelle.nl



## Gemeenterooster

Datum dienst	05-01	12-01	19-01	26-01
Spreker	J. Hooveld	G. Leuvenink	H. Brouwer	J. Hofman
Dienstleiding	Gert	Geert	Henk	Gert
Muziek	Ineke, Alette	Jan Massier Hester	Henriëtte, Gerdy	Ineke, Sytske David
Deurdienst	Sytske	Geert	Sytske	Geert
Zaaldienst, Techniek (*)	<b>Rob</b> , Jaap	<b>Martin L</b> , David	Timon, <b>Ingmar</b>	<b>Rob</b> , Jaap
Zondagschool	Gerdy	Antje	Alette	Alette
Avondmaal		Gert		
Keuken	Hilda	Hester	Hilda	Martin
Collecte	Adi	Evangelisatie	TWR	Wycliffe

N.B.

- Verzoek aan de **seleutelhouders** van de techniek om voor 9:00 het Esdal open te doen.
- Graag *zelf* wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.
- Kerstvakantie Esdal College van 23 december t/m 3 januari.

## Helpen, overige informatie

### Wil je helpen?

Heb je het verlangen om te helpen, met de keuken, klaarzetten van de zaal, muziek etc. dan vinden we dat erg fijn. Je kunt je opgeven bij Gert Hartman, of mailen naar [Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com](mailto:Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com).



### Wil je informatie of een gesprek?

We willen er graag voor je zijn en met je in gesprek. Je kunt dit aangeven bij Gert Hartman of via [Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl](mailto:Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl).



Meer informatie vindt je ook op de website [www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl](http://www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl).

### Heb je een artikel voor de maandbrief?

We vinden het fijn als je helpt met de maandbrief. Je kunt het voor de 4e week van elke maand mailen naar [Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com](mailto:Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com).



### Wil je de gemeente financieel ondersteunen?

Je kunt de gemeente financieel helpen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van "De Vrije Baptistengemeente, Borger".

