

Maandbrief september 2019



Vrije Baptistengemeente
Borger

Activiteiten in de gemeente.

Startzondag op zondag 15 september

Na afloop van de dienst, coördinatie Sytske en Gerdy, details volgen tzt.

Gemeentekring op dinsdag 17 september

Gecombineerde kring en bidstond, inloop 19:45, einde 21:45, wisselende locaties. Leidraad is het boek "[Sterk en moedig als Jozua](#)". Dit keer bij Timon en Hester van der Horst, Schoolstraat 1 Buinen, 0599-722132.

Een nieuwe start

Jesaja zegt al in zijn woorden, dat God opnieuw zal beginnen:

"...zie, Ik maak iets nieuws op aarde, nu zal het uitspruiten;" (Jesaja 43:19). Het vraagstuk ligt niet bij God, het ligt bij ons. Hij wil iets nieuws, iets waarover de mensen praten, iets wat de moeite waard is. De komst van de Heiland was zoiets nieuws. God wil 'iets nieuws op aarde'!

Heb jij al een nieuwe start gemaakt? Met de Here Jezus?

www.zoeklicht.nl

Van harte welkom in onze gemeente. We hopen dat je je thuis voelt en gaat genieten van de dienst. Wil je een gesprek of dat we met je bidden, dan kun je dit aangeven bij de spreker of leider van de dienst. Je bent ook van harte welkom om de bidstond en/of de kring te bezoeken!

Vanuit de gemeente

Theo van Barneveld is op 26 augustus geopereerd aan zijn buikaorta. We wensen jou en Tineke God zegen en we bidden dat je spoedig weer volledig herstelt bent!

Verjaardagen

8 september Dina Kor 23 september Gert Hartman
11 september Jaap Mulders

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de komende jaren!

De alwetendheid van God

God weet alle dingen

De alwetendheid van God is het principe dat God al-wetend is; dat Hij alle kennis bevat in Zichzelf over het verleden, het heden en de toekomst van het hele universum. In het begin schiep God de wereld en alles wat daarop was, inclusief alle kennis.

Op het eerste gezicht is het idee van de alwetendheid van God misschien een simpel concept: God weet alles. Maar hoe meer we de Bijbel bestuderen, hoe meer we gaan begrijpen wat een ongelooflijke waarheid dat is. Psalm 147:4-5 zegt: "Hij bepaalt hoeveel sterren er zijn. Hij heeft ze allemaal een naam gegeven. Onze Heer is geweldig, zijn kracht is heel groot. Zijn wijsheid is grenzeloos." Stel je voor! God weet niet alleen hoeveel sterren er zijn, maar kent ze ook nog allemaal bij naam. Een recente Australische studie stelde het aantal sterren dat wij kunnen zien vast op 70.000 miljoen miljoen miljoen, oftewel het getal 70 met 22 nullen. Dat betekent dat er meer sterren zijn dan er zandkorrels te vinden zijn op alle stranden en in alle woestijnen samen! Wat een ongelooflijk beeld van de alwetendheid van God.

God weet alles van ons

Voordat wij geboren werden kende God ons al en had Hij een plan voor ons leven. Hij kent ons beter dan wij onszelf. In Matteüs 10:30 staat dat Hij zelfs de haren op ons hoofd heeft geteld. Wij kunnen nog zo ons best doen om dingen geheim te houden voor mensen, maar bij God kan dat niet want Hij kent al onze geheimen.

In Psalm 139:1-4 schreef David: "Heer, U kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd." En in Spreuken 15:3 staat: "De Heer ziet alles wat er gebeurt. Hij ziet de daden van goede en van slechte mensen." Hij ziet elke handeling van ons, op ieder moment. En ook al weet Hij alles over ons - het goede en het slechte - Hij houdt van ons. God begrijpt hoe we ons voelen als we het moeilijk hebben omdat Hij onze gedachten en onze gevoelens kent. Wat een troost is het om te weten dat God, Die iedere ster bij naam kent, ons allemaal persoonlijk kent en van ons houdt. "Want de Heer weet alles wat er in je hart en in je gedachten is" (1Kronieken 28:9).

God weet alles over onze toekomst

De alwetendheid van God is volmaakt. God leert niet steeds bij, maar weet alles direct. Miljoenen jaren voordat Hij de aarde schiep, wist God al dat Hij zijn Zoon Jezus Christus zou sturen om ons te redden van onze zonden: "Hij was er al voordat de wereld gemaakt werd. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is Hij voor ons gekomen" (1 Petrus 1:20). God openbaarde Zijn plan aan de profeten in het Oude Testament, zoals Jesaja, die Gods woord verkondigde aan de mensen: "Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuël noemen" (Jesaja 7:14).

De geboorte, dood en opstanding van Jezus waren geen toeval. Ze waren het gevolg van een goddelijk plan dat God een eeuwigheid geleden heeft vastgelegd zodat wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen hebben. We kunnen in die relatie stappen door te bidden tot God, onze zonden te belijden en Hem te vragen in ons leven te komen. 1 Johannes 1:9 zegt: "Maar als we het aan God vertellen als we het verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd."

Voor ons als gelovigen is de toekomst zeker. Niet omdat wij weten wat er gebeuren zal, maar omdat God het weet - in zijn alwetendheid.

www.allaboutgod.com

Gemeenterooster

Datum dienst	01-09	08-09	15-09	22-09	29-09
Spreker	J. Hofman	J. Spaans	D.G. van Herk	J. Brouwer	H. Brouwer
Dienstleiding	Gert	Geert	H. Mulder	Gert	Geert
Muziek	Ineke, Sytske	Henriëtte, Eva-Maria	Judith, Hester	Peter, Alette, Gerdy	Ineke, Antje
Deurdienst	Sytske	Gert	Sytske	Geert	Sytske
Zaaldienst, Techniek (*	Rob, Jaap	Timon, Ingmar	Martin L, David	Rob, Jaap	Timon, Ingmar
Zondagschool	Alette	Gerdy	Antje	Ntb	Alette
Avondmaal		Geert			
Keuken	Hilda	Hester	Hilda	Martin	Hilda
Collecte	Evangelisatie	Adi	TWR	CGI Israël	Wycliffe

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Helpen, overige informatie

Wil je helpen?

Heb je het verlangen om te helpen, met de keuken, klaarzetten van de zaal, muziek etc. dan vinden we dat erg fijn. Je kunt je opgeven bij Gert Hartman, of mailen naar Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je informatie of een gesprek?

We willen er graag voor je zijn en met je in gesprek. Je kunt dit aangeven bij Gert Hartman of via Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.



Meer informatie vindt je ook op de website www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.

Heb je een artikel voor de maandbrief?

We vinden het fijn als je helpt met de maandbrief. Je kunt het voor de 4e week van elke maand mailen naar Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je de gemeente financieel ondersteunen?

Je kunt de gemeente financieel helpen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van "De Vrije Baptistengemeente, Borger".

