

Niet ik maar Christus

In Johannes 12:3 staat het verhaal van Maria die met een pond kostbare balsem met echte nardusolie de voeten van Jezus zalfde. De balsemgeur hing als een liefelijke geur in het hele huis. Zo toonde Maria haar liefde aan Jezus. Ze koos er zelfs voor om de olie niet voor Jezus hoofd te gebruiken maar zalfde Zijn stoffige voeten. Een teken van liefde en nederigheid.

Judas vond dit verkeerd; hij hechte meer waarde aan geld om het hierna te kunnen stelen. Hij was een egoïstisch, het tegenovergestelde van Maria.

Wat mag je hiervan leren? JIJ bent kostbaar, JIJ zelf bent het mooiste wat je Jezus kunt geven. In praktijk brengen, zoals we in Opwekking 753 zingen:

Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn.

En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn!

Activiteiten in de gemeente.

Kring Connect: op woensdag 1, 15 en 29 mei, thema dit seizoen is 'vertrouwen'. Inloop 19:45, einde 21:45, bij Martin en Cobie Nanninga, Lemmerstraat 6, Borger. Contact: 06-832 44 242

Bidstond: op dinsdag 7 en 21 mei. Open avond met gebed en aanbidding. Aanvang 19:30, wisselende locaties. Coördinatie Martin en Sytske Lohof, 06-81252878.

Van harte welkom in onze gemeente. We hopen dat je je thuis voelt en gaat genieten van de dienst. Je bent ook van harte welkom om de bidstond en/of de kring te bezoeken!

Vanuit de gemeente

Zieken/zorgen

Br. David Mik wordt op 29 april geopereerd aan zijn rug. Van br. Rob Stadens is zijn zwager 21 april plotseling overleden.

Sterkte, we bidden dat je door alles heen Gods zegen zult ervaren!

N.a.v. de gemeentevergadering

De komende 4 weken zal om er 20:00 een bidstond worden gehouden om God om 1) raad te vragen hoe de leiding van Zijn gemeente verder vormgegeven kan worden, 2) waar je jou talenten kunt inzetten voor het verder opbouwen van Zijn gemeente. Hierna wordt een nieuwe gemeentevergadering georganiseerd om de koers te bepalen (datum volgt tzt). De 2 resterende bidstonden zijn: 30/04 - Martin en Sytske Lohof 07/05 - Alexander en Rita Mante



Zou je ook de komende tijd God om raad willen vragen en deel willen nemen aan de bidstonden?

Verjaardagen

2 mei	Leah v/d Horst	23 mei	Sander Kiers
12 mei	Sytske Lohof	27 mei	Ruth Morren
21 mei	Gerdy Hartman	29 mei	Martin Lohof

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de komende jaren!

Ik heb mij voorgenomen om eeuwig te leven;

tot nu toe gaat het goed!



Wat voor geur heb jij?

Wist je dat jij geroepen bent om de geur van Christus te verspreiden? Die uitdrukking is te vinden in de bijbel, in de tweede brief aan de Korintiërs: *God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur* (2:14)

Geuren hebben een krachtige werking. Bijna elke geur roept direct iets positiefs of negatiefs in je wakker. Je denkt: 'Hè, wat stinkt dat!' Of: 'Zo, wat ruikt dat lekker!' De bijbel maakt dus duidelijk dat wij een geur van Christus mogen zijn. En dan leren we in elk geval twee dingen:

1. We zijn allereerst voor GóD een geur van Christus. God in de hemel geniet ervan dat wij op aarde een geur van Christus zijn. Zoals in de tijd van het Oude Testament de geur van de offers opsteeg naar de hemel, zo mogen we nu als christenen geurige offers voor God zijn. Hij verheugt zich erover dat wij geurige gaven voor Hem zijn.
2. En vervolgens leren we ook dat het geur van Christus zijn twee uitwerkingen heeft. Voor mensen die gered worden is het een heerlijke geur, die ze graag opsnuiven: 'Zo, wat ruikt dat lekker!' Voor mensen die verloren gaan is diezelfde geur een stank, waarvoor ze hun neus dichtknijpen: 'Hè, wat stinkt dat!' Het is dus één en dezelfde geur. Als christenen hoeven we niet twee geuren te verspreiden: een heerlijke geur, zodat mensen worden getrokken tot Christus en een vieze stank, zodat mensen worden afgestoten. Zo is dat ook in het dagelijkse leven.

Het beeld van geur van Christus zijn, legt sterk de nadruk op het element van onze houding als christenen. Het heeft te maken met de sfeer die we meebrengen, waar we ook zijn.

Wat ervaren mensen als ze met jou in aanraking komen? Komen ze dan binnen in een sfeer van belangstelling, liefde, aanvaarding, verbondenheid en kracht? Of worden ze zien ze zelfgenoegzaamheid, trots, materialisme en egoïsme?

Wat ruiken mensen als ze met jou omgaan? De geur van Christus?

(N.av. een artikel van Jos Douma)

Gemeenterooster

Datum dienst	05-05	12-05	19-05	26-05
Spreker	J. Hofman	G. Leuvenink	J. Hooiveld	H. Brouwer
Dienstleiding	Martin Nanninga	Henk Mulder	Geert	Alexander
Muziek	Bert Staal, Eva Maria, Henriëtte	Peter, Hester, Sytske	Ineke, Alette	Judith, Hester
Deurdienst	Alexander	Geert	Sytske	Geert
Zaaldienst, techniek	Gert, Ingmar	Rob, Jaap	Martin L, David	Gert, Ingmar
Zondagschool	Alette	Gerdy	Antje	Alette
Avondmaal		Gert		
Keuken	Cobi	Hilda	Hester	Gert
Collecte	Diakonie	Straat evangelisatie E. Donker	Trans World Radio	Jeurdwerk

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Hulp gezocht

We zoeken nog broeders en zusters die mee willen helpen met het klaar zetten van de zaal, helpen in de keuken, muzikale talenten hebben, met zondagschool willen helpen, met evangelisatie willen helpen, etc.

Wil je helpen?

Heb je het verlangen om te helpen, dan vinden we dat erg fijn. Je kunt je opgeven bij Gert Hartman, of mailen naar Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je informatie of een gesprek?

We willen er graag voor je zijn en met je in gesprek. Je kunt dit aangeven bij Gert Hartman of via Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.



Meer informatie vindt je ook op de website www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.

Heb je een artikel voor de maandbrief?

We vinden het fijn als je helpt met de maandbrief. Je kunt het voor de 4e week van elke maand mailen naar Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je de gemeente financieel ondersteunen?

Je kunt de gemeente financieel helpen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van "De Vrije Baptistengemeente, Borger".

