

Het verschil

Als ik een slinger in mijn handen heb, is het *kinderspeelgoed*.
Met een slinger in de hand had David een geducht *wapen*.
Het ligt er maar net aan wie hem in handen heeft.

Twee vissen en vijf broden in mijn handen zijn wat *sandwiches* met vis.
Twee vissen en vijf broden in de hand van Jezus was *voedsel voor een menigte*. Het ligt er maar net aan wie ze in handen heeft.

Spijkers in mijn handen brengen op zijn hoogst een *vogelhuisje* tot stand.
Spijkers in de handen van Jezus Christus brachten *redding voor de hele wereld*. Het ligt er maar net aan wie ze in handen heeft.

Dus leg alles wat je bezig houdt, je zorgen, je angsten, je hoop en je dromen, je familie en je relaties in Gods handen.
Want het ligt er maar net aan *Wie* alles in handen heeft

Jezus maakt **HET** verschil

Activiteiten in de gemeente

Kring Connect: op woensdag 6 en 20 maart, thema dit seizoen is 'vertrouwen'. Inloop 19:45, einde 21:45, bij Martin en Cobie Nanninga, Lemmerstraat 6, Borger. Contact: 06-832 44 242



Bidstond: op donderdag 14 en 28 maart. Open avond met gebed en aanbedding. Aanvang 19:30, wisselende locaties. Coördinatie Martin en Sytske Lohof, 06-81252878.

Vanuit de gemeente

Zr. Rita Mante is langzamerhand aan het herstellen. Br. David Mik heeft nog steeds veel pijn vanwege zijn botziekte aan zijn onderrug; er wordt onderzocht of hij geopereerd kan worden. Zr. Gé Mik heeft nog veel problemen vanwege de beroerte die ze heeft gehad; ze ondergaat de komende weken een aantal neurologische onderzoeken.

We bidden dat jullie gezondheid zal verbeteren en dat je door alles heen Gods zegen zult ervaren!

Mat 11:28 *Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.*

Verjaardagen

24 maart Gerdien Ockels

Van harte gefeliciteerd en dat je nog vele jaren anderen tot zegen mag zijn!

Als je als christen niet meer groeit

We kennen allemaal wel een periode in ons leven waarin je "geestelijk droog staat". Je gelooft dan nog wel, maar het concrete gevoel is tijdelijk wat weg. Als je een langere tijd geestelijk niet meer groeit, dan wordt het chronisch. Eerst wordt dan nog geprobeerd hieruit los te komen, maar na een tijdje ontstaat een "geestelijke slaap". In Hebréeën 5 en 6 trekt Paulus de conclusie dat de christenen al zover geestelijk gegroeid hadden moeten zijn dat ze anderen konden onderwijzen, maar hij constateert dat ze nog steeds als zuigelingen zelf aan de (geestelijke) melk zijn.

Waardoor kun je dan geestelijk groeien? Een aantal ideeën:

- Door in Christus te blijven en aan Hem gelijkvormig te worden (Joh 15:5-8). Discipel betekent volgeling, treden in de voetsporen van Jezus.
- Door te vertrouwen op de genade van Christus, in plaats van op een "wonderlijke doorbraak" te wachten. Die kunnen ons zelfs op een dwaalspoor brengen, wanneer we ons eigen verlangen niet kunnen onderscheiden van Gods wil. Toets geestelijke zaken altijd aan de Bijbel.
- Door actief deel uit te maken van de gemeente, mee te werken, mee te denken, in gebed, woord en in daad. Zegen ontvangen èn tot zegen zijn.
- Door ieder dag voorbereid te zijn op de wederkomst van Christus. Wat zou je veranderen als je wist dat Hij morgen terug zou komen??

De 5 stadia van geestelijke groei

Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hebreeën 5:13-14



Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. ... U bent immers gestorven en uw leven is met Christus geborgen in God. Kolossenzen 3:1

Gemeenterooster

Datum dienst	03-03	10-03	17-03	24-03	31-03
Spreeker	H. Dam	M. Nanninga	H. Mulder	J. Hofman	H. Brouwer
Dienstleiding	Martin	Gert	Geert	Alexander	Gert
Muziek	Bert Staal, Henriëtte, Eva Maria	Ineke, Gerdy	Peter, Sytske	Judith, Alette	Henriëtte, Eva Maria
Deurdienst	Sytske	Geert	Alexander	Sytske	Geert
Zaaldienst, techniek	Martin L, David	Rob, Jaap	Gert, Ingmar	Martin L, David	Rob, Jaap
Zondagschool	Gerdy	Alette	Antje	Gerdy	Antje
Avondmaal		Martin N.			
Keuken	Hilda	Gert, Gerdy	Hilda	Marty	Gert, Gerdy
Collecte	Wycliffe	Diakonie	TWR	Jeugdwerk	Muskatlon

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Over de maandbrief

Heb je een artikel die je graag met anderen wilt delen? Stuur deze dan uiterlijk de 3^e week van de maand naar GertHartman@Hotmail.com.



Als u vragen heeft over de dienst, geestelijke hulp nodig hebt of meer wilt weten over de Vrije Baptistengemeente Borger, kunt u contact opnemen met Gert Hartman, 0599-235231. Bezoek ook onze website via www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.

U kunt de gemeente financieel ondersteunen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van "De Vrije Baptistengemeente, Borger".

