

Maandbrief juni en juli 2019



Vrije Baptistengemeente
Borger

Activiteiten in de gemeente.

Kring Connect: op woensdag 12 en 26 juni, niet in juli/augustus, thema dit seizoen is 'vertrouwen'. Inloop 19:45, einde 21:45, bij Martin en Cobie Nanninga, Lemmerstraat 6, Borger. Contact: 06-832 44 242

Bidstond: op dinsdag 4 en 18 juni, niet in juli/augustus. Open avond met gebed en aanbidding. Aanvang 19:30, wisselende locaties. Coördinatie Martin en Sytske Lohof, 06-81252878.

Vanuit de gemeente

Br. David Mik is op 29 april geopereerd aan zijn rug en is nu herstellende. Sterkte, we bidden dat je door alles heen Gods zegen zult ervaren!

We zijn God dankbaar dat Jonathan v/d Horst zich wil laten dopen. De doopdienst zal plaatsvinden op 30 juni, de doop in het Neije Hemelriekje.

Br. Johan Rijpstra vindt het fijn om onze diensten te bezoeken en heeft zich aangemeld als vriend van de gemeente. We zijn hier blij mee en wensen je Gods zegen toe en dat we elkaar tot zegen zijn.

Op woensdag 5 juni is de volgende gemeentevergadering, aanvang 20:00. Onderwerp is het verder vormgeven van de leiding van de gemeente en het inzetten van onze talenten om de gemeente verder op te bouwen. Zou je dit in gebed willen voorbereiden?

Van harte welkom in onze gemeente. We hopen dat je je thuis voelt en gaat genieten van de dienst. Wil je een gesprek of dat we met je bidden, dan kun je dit aangeven bij de spreker of leider van de dienst. Je bent ook van harte welkom om de bidstond en/of de kring te bezoeken!

Verjaardagen

7 juni	Hilda Mulders	3 juli	Henk Mulder
19 juni	Benjamin v/d Horst	6 juli	Hilly Westerhof
20 juni	Gelja Mulder	12 juli	Antje v/d Spoel
21 juni	Alexander Morren	20 juli	Hester v/d Horst

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de komende jaren!

Geestelijke strijd

"Ieder mens heeft te maken met de geestelijke strijd, want we zitten in oorlogsgebied", aldus Ron van der Spoel. Deze strijd speelt zich af in de hemelse gewesten. Als je je leven aan Jezus heb gegeven en je gelooft in God, dan geloof je ook in deze geestelijke wereld. Daar wordt gestreden tussen goed en kwaad, tussen Gods invloed en de demonische invloed. Dan weet je van het bestaan van demonen, engelen en de Heilige Geest.

Het blijkt dat in onze cultuur de nadruk binnen het Onze Vader ligt op 'vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren'. Dat heeft m.n. te maken dat we leven in het hier in nu en dat we leven met ons hoofd. In Afrika en Azië zou de nadruk binnen dit gebed meer liggen op 'verlos ons van het boze'. Daar lijkt meer aandacht te zijn voor de geestelijke wereld. Zelfs in het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17:15) vraag Jezus aan Zijn Vader de discipelen te beschermen tegen de duivel (het boze). Zouden we hierin toch een bepaalde gevoeligheid zijn kwijtgeraakt? Het niet kunnen voelen, zien en aanraken van het 'bovennatuurlijke'? Het is een werkelijkheid die er wel is en die ons nog steeds beïnvloed. Ondanks dat we leven in het licht van Jezus, leven we toch in een duistere wereld. Maar hoe gaan we ermee om? Niet álles heeft te maken met goede of kwade machten en krachten. Er hangt ook wat van onszelf af. We worden beïnvloed vanuit onze omgeving en dáár hebben we invloed op. Wat willen we zien, horen of lezen en in hoeverre willen we dat dat onze gedachten, gedrag en beslissingen beïnvloed? Daarin hebben we een 'verstandelijke' verantwoordelijkheid.

Misschien moeten we minder vast zitten aan onze manier van leven en los komen van onze materiële en ingebouwde (verzekerde) 'zekerheden'. Ook

de wereld houdt ons daarin van God af met uitspraken als: ‘doe niet zo moeilijk’, ‘geniet maar lekker’, zorg goed voor jezelf. Dat lijkt dus op het leven in het hier en nu. Helaas leidt dat vooral tot achterover leunen en tevredenheid.

Bezeten zijn kan niet meer (belichaming van het kwaad, demonisch) als de Heilige Geest in je woont. Gebonden zijn kan nog wel. Wanneer iets jou van God afhoudt. Satan zal ons altijd verleiden en aanklagen op onze zwakke plekken. Als hij daar grip op krijgt, kom je daar moeilijk los van.

En wat doe je dan?

1. Die gebondenheid moet je hardop uitspreken en belijden aan God. Als je je gebondenheid belijdt, heeft dat ook consequenties. Je moet je gebondenheid uitspreken naar diegenen die daar bij betrokken zijn. Dan pas volgt daarop bevrijding. Niet altijd, soms blijft er sprake van aanhoudende strijd.
2. Vasten in de geestelijke strijd help om te focussen, om heel bewust de gebedsstrijd te voeren tegen een gebondenheid.
3. De autoriteit van Jezus gebruiken om het ‘boze’ in Zijn naam weg te sturen. Daarna hoef je niet de strijd meer aan te gaan, je hoeft je alleen nog maar te verdedigen!
4. Wil je stand kunnen blijven houden in de geestelijke wereld, moet je de geestelijke wapenuitrusting aantrekken (Efeze 6). Zoek iets op waarmee je de dag kan beginnen met God, om het vervolgens de hele dag met je mee te dragen. Dát is dan je wapenrusting. Zoek het in gebed, lees uit Zijn Woord of een dagboekje.
5. Wees wakker, kijk wat er om je heen gebeurt. Wat is voor ons als Christen nu echt belangrijk, wat zijn prioriteiten en hoe laat je dat zien? In Efeze 4:20 staat: “Nu Gij geheel anders”. We worden opgeroepen om radicaal andere keuzes te maken: niet ik maar Christus leeft in mij.

N.a.v. een preek van Ron van der Spoel (www.grootnieuwsradio.nl)

Gemeenterooster

Datum dienst	02-06	09-06	16-06	23-06	30-06
Spreker	M. Nanninga	Handelingen 2 M. Nanninga	H. Schipper	H. Brouwer	G. Leuvenink
Dienstleiding	Alexander	Henk Mulder	Gert	Geert	Martin N.
Muziek	Ineke, Gerdy	Henriëtte, Eva Maria	Henry, Alie, Sytske	Peter, Alette, Hester	ntb
Deurdienst	Geert	Sytske	Alexander	Geert	Sytske
Zaaldienst, techniek	Rob, Jaap	Martin L, David	Timon, Ingmar	Rob, Jaap	Martin L, David
Zondagschool	Antje	Gerdy	Alette	Antje	?
Avondmaal		Henk Mulder			
Keuken	Marty	Cobi	Rita	Hilda	Hester
Collecte	Evangelisatie	Adi	CGI	TWR	Wycliffe
Datum dienst	07-07	14-07	21-07	28-07	
Spreker	J. Hooiveld	T. van Barneveld	H. Mulder	H. Brouwer	
Dienstleiding	Alexander	Henk Mulder	Martin N.	Geert	
Muziek	Ineke en Antje	Peter en Alette	Hester en familie	Henriëtte, Eva Maria	
Deurdienst	Alexander	Geert	Sytske	Alexander	
Zaaldienst, techniek	Timon, Ingmar	Rob, Jaap	Martin L, David	Timon, Ingmar	
Zondagschool	Niels	Antje	Alette	ntb	
Avondmaal		Geert			
Keuken	Rita	Marty	Cobi	Hilda	
Collecte	Adi	Jeugdwerk	Eváng. E. Donker	Comité Gemeentehulp Israël	

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Wil je helpen?

Heb je het verlangen om te helpen, met de keuken, klaarzetten van de zaal, muziek etc. dan vinden we dat erg fijn. Je kunt je opgeven bij Gert Hartman, of mailen naar Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je informatie of een gesprek?

We willen er graag voor je zijn en met je in gesprek. Je kunt dit aangeven bij Gert Hartman of via Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.



Meer informatie vindt je ook op de website www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.

Heb je een artikel voor de maandbrief?

We vinden het fijn als je helpt met de maandbrief. Je kunt het voor de 4e week van elke maand mailen naar Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je de gemeente financieel ondersteunen?

Je kunt de gemeente financieel helpen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van “De Vrije Baptistengemeente, Borger”.

