

Gemeenterooster

Datum dienst	03-02	10-02	17-02	24-02
Spreker	H. Schipper	E. Donker	J. Hooiveld	H. Brouwer
Dienstleiding	Martin	Gert	Geert	Alexander
Muziek	Henri en Aly Schipper, Sytske	Henriëtte, Eva-Maria	Ineke, Henriëtte	Peter, Alette, Gerdy
Deurdienst	Alexander	Sytske	Ruth	Geert
Zaaldienst, techniek	Gert, Ingmar	Martin L, David	Rob, Jaap	Gert, Ingmar
Zondagschool	Antje	Gerdy	Alette	Antje
Avondmaal		Gert		
Keuken	Hilda	Marty	Gert, Gerdy	Marty
Collecte	Jeugdwerk	Muskatlon Eva-Maria	Adi	Evangelisatie

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Over de maandbrief

Heb je een artikel die je graag met anderen wilt delen?
Stuur deze dan uiterlijk de 3^e week van de maand naar
GertHartman@Hotmail.com.



Gods doel	Zonde(r) God	Gods oplossing	Jouw reactie
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>God wil leven in een goede relatie met alle mensen. Dus ook met jou! Romeinen 3:9-10</p>	<p>Zonde = Je eigen weg gaan. Leven zonder God leidt naar de dood. Genesis 1:26-31</p>	<p>Jezus, de Zoon van God, offerde zichzelf en brak daarmee de macht van de dood. Johannes 3:16</p>	<p>Door Jezus is de weg open om in aanwezigheid van God te leven. Romeinen 8:31-39</p>

Als u vragen heeft over de dienst, geestelijke hulp nodig hebt of meer wilt weten over de Vrije Baptistengemeente Borger, kunt u contact opnemen met Gert Hartman, 0599-235231. Bezoek ook onze website via www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.

U kunt de gemeente financieel ondersteunen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van "De Vrije Baptistengemeente, Borger".



Prioriteiten stellen

Ken je ook dat gevoel dat je soms zo in beslag genomen wordt door vanalles? Dagelijks ga je van hindernis naar hindernis, maar je komt niet meer toe aan leuke dingen in je leven. Naar mate je verder vooruit kijkt, zie je alleen maar nieuwe hindernissen en lijkt God verder weg dan ooit...

Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof.

(Heb 12:1-2).

We zijn door God geschapen om Hem te eren. Als je daar niet aan toe komt door drukte, schiet je je doel voorbij en is dat letterlijk zonde. Als je een wedstrijd wilt winnen, laat je alles achter wat je kan hinderen. Laat Christus je prioriteiten bepalen, dan ben je samen met Hem meer dan overwinnaar!

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Mat 6:33).

Activiteiten in de gemeente

JEZUS	
zoekt GEEN	Hij is op zoek naar
PERFECTE	mensen die VERLOREN
mensen	DREIGEN te gaan

Kring Connect: op woensdag 6 en 20 februari, thema dit seizoen is 'vertrouwen'. Inloop 19:45, einde 21:45, bij Martin en Cobie Nanninga, Lemmerstraat 6, Borger. Contact: 06-832 44 242

Bidstond: op donderdag 14 en 28 februari. Open avond met gebed en aanbidding. Aanvang 19:30, wisselende locaties. Coördinatie Martin en Sytske Lohof, 06-81252878.

Vanuit de gemeente

Zr. Rita Mante werd na haar heupoperatie opnieuw 2 weken opgenomen vanwege een bacteriële infectie maar is nu gelukkig weer thuis. Met zr. Hilly Westerhof en br. Geert van der Spoel gaat het langzamerhand wat beter.

We bidden dat jullie gezondheid zal verbeteren en dat je door alles heen Gods zegen zult ervaren!

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Opwekking 710

Verjaardagen

3 februari	Gerie Kiers	22 februari	David Mik
11 februari	Rita Mante	26 februari	Edo Kor

Van harte gefeliciteerd en dat je nog vele jaren anderen tot zegen mag zijn!

Hindernissen

Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. (Ps 18:30)

*Samen met elkaar op weg
elk aan een kant
en God in het midden*



Ik ben Eva-Maria Mante en 18 jaar oud. In Oktober 2019 ga ik meedoen aan de muskathlon in Tanzania. De muskathlon is een sportieve prestatie waarmee je geld inzamelt voor kinderen in armoede. Mijn doel is om een halve marathon te gaan rennen en hiermee 10.000 euro in te zamelen. Van dit geld worden er 10 kinderen gered van armoede en krijgen ze een hoopvolle toekomst. Het is een hele uitdaging om hieraan mee te doen. Maar het is zo gaaf om te merken dat God bij elke stap is die ik zet tijdens deze reis. Ik vertrouw erop dat Hij me zal leiden en voorziet. Mocht u mij willen ondersteunen dan zou ik dat heel gaaf vinden! U kunt me op de volgende manieren steunen:



- een gift overmaken via www.muskathlon.nl/deelnemers, "Doneren", en mijn naam op te zoeken.
- een kindje sponsoren via www.compassion.nl; geef dan bij het aanmelden mijn naam door bij deelnemers muskathlon. Als u een kindje sponsoort via mijn naam, steunt compassion mij door 1000 euro op mijn teller te zetten.
- een gift 's zondags wanneer een collecte voor muskathlon wordt gehouden.

Ook wil ik jullie vragen of jullie voor me willen bidden. Dat ik kracht en volharding mag ontvangen tijdens mijn voorbereidingen voor de marathon.



Liefs,

Eva-Maria Mante.