

Maandbrief augustus 2019



Activiteiten in de gemeente.

Begin september begint de bidstond weer en de nieuwe gemeentekring.

Vandaag

Gisteren is een afdruk, van je voeten in het zand.
En morgen is de aanblik, van een eindeloos groot strand.



De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag, en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later, en gisteren is alweer weg.

Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen, dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden, zonder toekomst verder loopt.

Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in lemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

En niets is moeilijker, dan laten gaan, de toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan. Gedragen door de Ene.

Kinga Bán

Van harte welkom in onze gemeente. We hopen dat je je thuis voelt en gaat genieten van de dienst. Wil je een gesprek of dat we met je bidden, dan kun je dit aangeven bij de spreker of leider van de dienst. Je bent ook van harte welkom om de bidstond en/of de kring te bezoeken!

Vanuit de gemeente

Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troos elkaar met deze woorden Tes 3:17-18.
In vol vertrouwen op de liefde en genade van haar Heer en Heiland is op 25 juli zr. Gé Mik overleden. We bidden voor haar man en de familie en wensen hun Gods sterkte bij dit grote verlies.

Op woensdag 21 augustus is de volgende gemeentevergadering voor leden en vrienden van de gemeente, aanvang 19:30.

Er is een nieuwe versie van OPS aangeschaft voor op de beamer samen met 25 boekjes. We zijn dus weer helemaal bij ;).

Verjaardagen

11 augustus	Rob Stadens	21 augustus	Hussain Esmaeili
21 augustus	Timon v/d Horst	31 augustus	Masonmeh Esmaeili

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de komende jaren!

Amazing Grace, door John Newton



Amazing grace, how sweet the sound....

Genade is een onverdiende gunst. Zonder dat je het verdiend, zonder dat je er iets voor terug hoeft te doen krijg je iets. Uit liefde. Een ultieme liefdesdaad.

That saved a wretch like me....

Die genade was zo groot, dat die zelf voor mij was! Telkens als je je een wrak voelt, gesloopt en opgeslurpt door dagelijkse beslommeringen, dan wil God jou door Zijn genade eruit trekken. Hij wil een veilige haven voor je zijn. Wij zijn Zijn geliefde zonen en dochters!

I once was lost, but now am found....

Wij hebben de neiging om ons volledig op te laten zuigen door onze omgeving. Onze maatschappij bedenkt voor ons wat goed, normaal en wenselijk voor ons is. Maar....is dat wel zo. Is dat wel Bijbels? We zouden onze identiteit moeten laten bepalen door God en niet door wat de maatschappij wil.

Was blind, but now I see....

We hangen erg aan onze gecreëerde zekerheden in ons leven, terwijl God wil dat we onze zekerheid, of beter gezegd vertrouwen, op Hem stellen. Als we dat doen, zien we dat onze 'zekerheden' relatief zijn. Zijn zekerheid is waarachtig. Zijn genade, Zijn liefde, Zijn vergeving, Zijn genezing, Zijn troost, Zijn toekomstperstectief voor ons zijn écht.

T Is grace has brought me safe thus far....

Het is Zijn genade die ons wil leiden en beschermen. Elke keer als wij onze gedachten onder de vleugels van Zijn gerechtigheid brengen, wil hij onze gedachten vernieuwen. Wil Hij Zijn gedachten van liefde, vrede en genade in onze gedachten en harten planten. Daar worden we andere mensen van.

And grace will lead me home....

Nu al mogen we met 1 been in het Koninkrijk van God staan. Puur door het bloed van Jezus die ons van alle zonden vrij pleit. Het is door Zijn genade dat er een plaats voor ons in de hemel bereid wordt.

But God, who called me here below, will be forever mine....

Jezus wil niets liever dan dat jij weet dat je Zijn geliefde zoon en dochter bent. Maar....het is aan jou in hoeverre jij je laten leiden door Zijn Heilige Geest.

Hij wil niets liever dan dat je leeft in Zijn vrijheid.

(N.a.v. EVA, nummer 10, 2018)

When you run alone
it is called a "race".

When God runs with you,
it is called "Grace".



Gemeenterooster

Datum dienst	04-08	11-08	18-08	25-08
Spreker	H. Brouwer	Handelingen 2	H. Mulder	H. Brouwer
Dienstleiding	H. Mulder	Gert	Geert	H. Mulder
Muziek	J. Massier, Hester	J. Massier	Peter, Sytske, Hester	Judith, Alette
Deurdienst	Sytske	Geert	Sytske	Geert
Zaaldienst, Techniek (*)	Martin L, David	Rob, Jaap	Timon, Ingmar	Martin L, David
Zondagschool	ntb	ntb	Gerdy	Antje
Avondmaal		Gert		
Keuken	Hilda	Hilda	Hilda	Hilda
Collecte	Evangelisatie	Wycliffe	Jeugdwerk	CGI Israël

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

*) Op maandag 26 augustus begint het nieuwe schooljaar van het Esdal College.

Helpen, overige informatie

Wil je helpen?

Heb je het verlangen om te helpen, met de keuken, klaarzetten van de zaal, muziek etc. dan vinden we dat erg fijn. Je kunt je opgeven bij Gert Hartman, of mailen naar Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je informatie of een gesprek?

We willen er graag voor je zijn en met je in gesprek. Je kunt dit aangeven bij Gert Hartman of via Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.



Meer informatie vindt je ook op de website www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.

Heb je een artikel voor de maandbrief?

We vinden het fijn als je helpt met de maandbrief. Je kunt het voor de 4e week van elke maand mailen naar Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.



Wil je de gemeente financieel ondersteunen?

Je kunt de gemeente financieel helpen door het overmaken van uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van "De Vrije Baptistengemeente, Borger".

